



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1087

13.01.2024 (135)

Michael Kühnen Πολιτικός στρατιώτης: Παράδοση και πνεύμα της SA

Μέρος 10

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΙ!

Σκληρά στη μάχη και σκληρά στη νίκη - έτσι ολοκληρώνουμε την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση!

Ο πολιτικός στρατιώτης πρέπει να είναι σκληρός: Σκληρός με τον εαυτό του, γιατί ο αγώνας του είναι ένας θυσιαστικός περίπατος που μόνο αυτός που έχει ξεπεράσει μέσα του όλες τις αδυναμίες, τις αστικές αμφιβολίες, τους φόβους και τις ασάφειες μπορεί να αντέξει με επιτυχία.

Ο αγώνας στις τάξεις μας είναι μια διαδικασία επιλογής, κατά την οποία επιβιώνουν μόνο όσοι είναι πραγματικά στρατιώτες και έχουν μια ηρωική στάση ζωής. Αυτοί αποτελούν τη μαχητική ελίτ του έθνους που είναι πραγματικά προορισμένο να γίνει φορέας της νέας αυτοκρατορίας!

Στην ηγεσία του κράτους ΜΑΣ δεν θα υπάρχουν μεγαλοστελέχη που θέλουν να το εκμεταλλευτούν ως ταΐστρα, αλλά στρατιωτικοί ηγέτες που έχουν μάθει την ανιδιοτέλεια, τη σταθερότητα και τη σκληρότητα στις μέρες που πολεμούσαν. Και

αυτό το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος δεν θα προστατεύεται, εσωτερικά και εξωτερικά, από απερίσκεπτους, γραφειοκρατικούς μισθωτούς ή άψυχους καριερίστες, αλλά από τους ιδεαλιστές μαχητές μας με τα καφέ πουκάμισα - ανθρώπους που χρειάστηκε να θυσιάσουν τα πάντα, που πέρασαν από τους διωγμούς και τις φυλακές των δημοκρατών, που έγιναν σκληροί με τον εαυτό τους στην πορεία και από τους οποίους δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος να φοβούνται κατάχρηση της εξουσίας τους!

Αλλά ο πολιτικός στρατιώτης πρέπει επίσης να είναι σκληρός απέναντι στους εχθρούς της γερμανικής εθνικής κοινότητας και τους εχθρούς του Κόμματος: ποτέ ξανά μια εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση δεν πρέπει να κολλήσει σε ημίμετρα και αστικούς συμβιβασμούς! Όπως όλες οι υποδιαιρέσεις του Κόμματος, έτσι και τα SA έχουν τόσο μια μαχητική όσο και μια εκπαιδευτική αποστολή: σε όλα τα επίπεδα της ζωής μιας εθνικής κοινότητας, το Κόμμα εκπαιδεύει τον γερμανικό λαό να γίνει πραγματικός Volksgenossen και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων των καλοπροαίρετων ανθρώπων, έτσι και τα SA με τον μαχόμενο λαό του έθνους μας. Εκπαιδεύει το λαό μέσα από το ζωντανό παράδειγμα του πνεύματος των SA. Στην πορεία, πρέπει να προσελκύονται και να πείθονται - η αναγκαστική συναίνεση είναι το πρώτο βήμα προς την υποκρισία, από την οποία αναδύεται πολύ γρήγορα η εσωτερική απόρριψη, αλλά πάντα η ανθρώπινη κατωτερότητα: ένα αναγκαστικό ναι μπορεί να γίνει ένα πεισματικό όχι. Μόνο ο αληθινά πεπεισμένος Γερμανός κατέληξε να είναι αληθινός σύντροφος του λαού. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια λαϊκή κοινότητα με την καταστολή και την τρομοκρατία - αυτή η γνώση του κόμματος για τη βάση του έργου της ανασυγκρότησής του (η εθελοντική κατάκτηση των λαϊκών μαζών για το νέο κράτος) αποτρέπει την κατάχρηση της εξουσίας!

Αλλά υπάρχουν και άλλοι:

Όχι σύντροφοι του λαού που απλά αμφιταλαντεύονται, που θέλουν να δουν έργα αντί για λόγια, που είναι ακόμα οχυρωμένοι στις παλιές ιδέες ή τυφλωμένοι και εξοργισμένοι από την αντίπαλη προπαγάνδα - όχι, αντιδραστικοί εχθροί του λαού που συνειδητά και σκόπιμα θέλουν να βλάψουν και να σαμποτάρουν, που φωλιάζουν να προδώσουν, που θέλουν να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν τα παλιά τους προνόμια!

Η αντίδραση έχει πολλές όψεις - αυτή της ανοιχτής αντίστασης, που μεταφέρεται από ιδεαλιστές της αντίθετης πλευράς, είναι η πιο συμπαθητική της. Αλλά αυτή η μορφή αγώνα εναντίον μας θα απωθείται όλο και περισσότερο στα χρόνια του αγώνα μας, όπως μας διδάσκουν οι εμπειρίες της πρώτης περιόδου του αγώνα, και οι αγωνιστές της αντίθετης πλευράς θα πείθονται όλο και περισσότερο από εμάς και θα μπορούν να κερδηθούν για τη σωστή πλευρά.

Αυτό που μένει τότε είναι ο μπροστινός πυρήνας της αντίδρασης, οι υποκινητές και οι εγκέφαλοι, οι άμεσοι ωφελημένοι του παλιού συστήματος. Οι πολιτικοί μας στρατιώτες πρέπει να είναι σκληροί μαζί τους, να μην τους εμπιστευτούν ποτέ ξανά:

Το μόνο πράγμα που μετράει απέναντι στα μεγάλα κεφάλια και τα αστικά πλάσματά τους είναι ο ανελέητος αγώνας και η νίκη, η πλήρης εξάλειψή τους από τη γερμανική εθνική ζωή. Ένα Μέτωπο του Χάρτσμπουργκ και μια Ημέρα του Πότσνταμ δεν πρέπει και δεν θα επαναληφθούν, όπως και μια 30η Ιουνίου 1934 και μια 20η Ιουλίου 1944: δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες συμφωνίες ή συμβιβασμοί με τις δυνάμεις και τις δυνάμεις του χθες: η αστική τάξη ανήκει στην κοπριά της ιστορίας. Μόνο το κράτος των εργατών, των στρατιωτών και των ηγετών - το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό μας κράτος - πραγματοποιεί την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση. Σε αυτό το κράτος δεν πρέπει να υπάρχουν πια μπονζέδες, αστοί και παράσιτα. Δεν ανήκουν στη λαϊκή κοινότητα, από την οποία έχουν αποκλειστεί με την ιστορική τους αποτυχία, την προδοσία του λαού, τον αμβλύ υλισμό και τον υποκριτικό εγωισμό τους!

Απέναντι σ' αυτούς τους συρματοσχοινοί της αντίδρασης και τους αστούς μαριονετίστες τους, η τελευταία και τελική εντολή για τον πολιτικό στρατιώτη είναι: Να είστε ανελέητοι - τότε θα εξασφαλίσετε την ολοκλήρωση της επανάστασης και την τελική νίκη της!

ΤΟ ΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ VOLKSSTAAT !

Ο εθνικοσοσιαλισμός ορίζει τον άνθρωπο ως ένα **φυσικό ον με αυτοπεποίθηση και με τη βιολογική διάθεση να δημιουργήσει πολιτισμό** και έτσι, ίσως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, δίνει μια αληθινή εικόνα του ανθρώπου που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της ζωής, πέρα από όλες τις πεποιθήσεις και τις ιδεολογίες. Αυτός είναι ο πραγματικός πυρήνας της εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθεωρίας: η σκέψη σε βιολογικά πλαίσια και επομένως η υπεροχή της φυσικής γνώσης έναντι των ιδεολογικών ευσεβών πόθων. Τι σημαίνει όμως αυτός ο ορισμός συγκεκριμένα για το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος που επιδιώκουμε;

Η πρώτη συνειδητοποίηση είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα φυσικό ον, όπως όλα τα άλλα έμβια όντα στο σύμπαν, που υπόκειται στους νόμους της φύσης. Αυτό ακούγεται σαν ένα κοινότοπο αυτονόητο γεγονός, αλλά παρόλα αυτά αυτή η συνειδητοποίηση αρνείται ή αγνοείται από σχεδόν ΟΛΕΣ τις άλλες ιδέες και πνευματικά συστήματα, ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Ωστόσο, όταν ο άνθρωπος, ως βιολογικό είδος, συνεχίζει να αγνοεί ή ακόμη και να παραβιάζει συνεχώς τους νόμους της φύσης ως τη βιολογική βάση της ζωής του, αυτό οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Η σημερινή περιβαλλοντική καταστροφή, και μαζί της η

εξαφάνιση πολυάριθμων ζωικών και φυτικών ειδών ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση, είναι ένα εξαιρετικά σαφές προειδοποιητικό σημάδι γι' αυτό.

Αυτό όμως μας οδηγεί στη δεύτερη διαπίστωση: σε αντίθεση με όλες τις άλλες μορφές ζωής που γνωρίζουμε, οι άνθρωποι δεν υπόκεινται μόνο στα φυσικά τους ένστικτα, τα οποία τους αναγκάζουν να προσαρμόζονται στους νόμους της φύσης και στην πραγματικότητα της ζωής που καθορίζεται από αυτούς.

Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του! Έχει την (φαινομενική) ελευθερία να ζει και ενάντια στη φύση, να την κάνει "υποταγμένη" σε αυτόν, να τη βιάζει και να την εκμεταλλεύεται, να παρεξηγεί τον εαυτό του ως "Κύριο της Δημιουργίας" και έτσι να θέτει σε κίνδυνο την επιβίωσή του ως βιολογικό είδος. Αυτό ακριβώς έχει κάνει σε μεγάλες εποχές της ιστορίας του - με ολοένα αυξανόμενη ενέργεια και ασυνείδητη καταστροφική και αυτοκαταστροφική οργή. Ωστόσο, μπορεί επίσης - και αυτό είναι που απαιτεί από αυτόν ο εθνικοσοσιαλισμός - να ζήσει εθελοντικά σε αρμονία με τη φύση και τους νόμους της και έτσι να διατηρήσει και να αναπτύξει το είδος του. Αυτός είναι ο θεμελιώδης νόμος της φύσης - διατήρηση και ανάπτυξη του είδους. Στον άνθρωπο, βέβαια, ο τελευταίος δεν είναι μόνο βιολογικής φύσης μέσω της υψηλής αναπαραγωγής, αλλά εκφράζεται κυρίως στη διαδικασία της πολιτιστικής δημιουργίας:

Ακριβώς όπως και άλλα σωματικά όργανα - για το τρέξιμο, τη μάχη, το καμουφλάζ κ.λπ. - εξυπηρετούν την επιβίωση του είδους. - εξυπηρετούν την επιβίωση του είδους, ο εγκέφαλος του ανθρώπου, και μαζί με αυτόν η νοημοσύνη και η αυτενέργειά του, χρησιμεύει ως βιολογικό εργαλείο επιβίωσης, αφού σωματικά είναι μάλλον ένα αδύναμο πλάσμα και κατά τα άλλα δεν διαθέτει σχεδόν κανένα σωματικό όργανο που θα μπορούσε να τον καταστήσει ανώτερο ή έστω ίσο με τους εχθρούς του στον αγώνα για επιβίωση. Η προδιάθεση των ανθρώπων να σχηματίζουν μεγαλύτερες ομάδες ως κοινοτικά όντα και να οικοδομούν έναν πολιτισμό δεν είναι επομένως ένα υπερφυσικό χάρισμα, αλλά ένα βιολογικό χαρακτηριστικό που είναι κατάλληλο για τον σκοπό να καταστεί δυνατή η επιβίωση των ανθρώπων ως είδος. Το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος θέτει τώρα στον εαυτό του το καθήκον να διασφαλίσει ότι αυτή η βιολογική προδιάθεση του ανθρώπου για τη δημιουργία πολιτισμού θα εφαρμοστεί πράγματι με τον τρόπο που αντιστοιχεί στον σκοπό της.

Η επιβίωση του είδους μας - αυτός είναι ο σκοπός του κράτους.

Αλλά όπως είδαμε, εκτός από τη διατήρηση του είδους, η ανάπτυξη του είδους (ανώτερη ανάπτυξη) εδράζεται επίσης στον άνθρωπο ως τρόπος ζωής - και όχι μόνο βιολογικά με την έννοια της υψηλής αναπαραγωγής, αλλά κυρίως ως

πολιτιστική περαιτέρω και ανώτερη ανάπτυξη. Δεν έχουν ακολουθήσει όλες οι ανθρώπινες φυλές και οι λαοί αυτόν τον δρόμο: Μέχρι σήμερα, κάποιον παραμένουν σε έναν τρόπο ζωής της Λίθινης Εποχής, άλλοι έχουν αναγκαστεί να το κάνουν μόνο από εξωτερικές παρορμήσεις - σίγουρα ενάντια στη θέλησή τους και πιθανώς ενάντια στην ευτυχία τους στη ζωή. Ο λευκός άνθρωπος, ωστόσο - η Άρια φυλή, όπως λέμε - συνέχισε από την αρχή και όλο και πιο θυελλώδη την πορεία προς την πολιτιστική δημιουργία- προφανώς ανταποκρίνεται βαθιά στη φύση και την ψυχή του.

Γι' αυτό και το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος θέτει υπό την προστασία του και την πολιτιστική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγει τα δύο πιθανά άκρα στο πεδίο της έντασης μεταξύ φύσης και πολιτισμού:

Ούτε θέλει, με την πολεμική κραυγή "Επιστροφή στη φύση", τη διάλυση της πολιτιστικής τάξης και την επιστροφή σε μορφές ζωής της λίθινης εποχής, όσο "φυσικές" κι αν είναι αυτές με τον τρόπο τους, ούτε επιχειρεί, σύμφωνα με την κατευθυντήρια αρχή "Υποτάξτε τη γη", να αντιταχθεί στη φύση και, αντίθετα με τους νόμους της, να της επιβάλει τη θέλησή της! Το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος οργανώνει τον άνθρωπο σύμφωνα με μια φύση - παραπάνω ως αυτονόητο φυσικό ον με τη βιολογική διάθεση να δημιουργήσει πολιτισμό.

Ταυτόχρονα, το ανθρώπινο ον - είτε ως φυσικό ον είτε ως πολιτισμικό ον - παραμένει πάντα πρώτα και κύρια ένα κοινοτικό ον: Η διατήρηση των ειδών και η ανάπτυξη των ειδών είναι ασφαλώς καθήκοντα του ατόμου, εφόσον κάθε ανθρώπινη κοινότητα μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσω των μεμονωμένων μελών της, αλλά και τα δύο βρίσκουν το νόημά τους μόνο στο πλαίσιο της κοινότητας των ανθρώπων που επιβιώνει το άτομο και δίνει αξία και νόημα στη ζωή του.

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των φυσικών κοινοτήτων της οικογένειας, της φυλής, του λαού και της φυλής και των πολιτιστικών κοινοτήτων των ανθρώπων, του κράτους, του έθνους και της αυτοκρατορίας. Βέβαια, τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν και δεν πρέπει να διαχωρίζονται τόσο σχηματικά, διότι δεν είναι είτε φυσικά είτε πολιτισμικά ανθρώπινα όντα, αλλά είναι πάντα και τα δύο, έστω και αν - ανάλογα με τη φύση τους - σε διαφορετικό βαθμό: για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι κυρίως φυσικά ανθρώπινα όντα και επομένως η ψυχή των φυσικών κοινοτήτων, ενώ οι άνδρες είναι μάλλον πολιτισμικά ανθρώπινα όντα και επομένως η ψυχή των πολιτισμικών κοινοτήτων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το μικρότερο φυσικό κύτταρο της ανθρώπινης κοινότητας είναι η οικογένεια, στο κέντρο της οποίας βρίσκονται η γυναίκα και το παιδί, αλλά η πραγματική βάση της ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ανάπτυξης είναι αντίστοιχα η ανδρική ένωση, ως προϋπόθεση κάθε υψηλότερα ανεπτυγμένης κρατικής

ύπαρξης. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα, στο κοινό έργο του Κόμματος και του Εθνικοσοσιαλιστικού Συλλόγου Γυναικών, είναι ο δημιουργός της Λαϊκής Κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα, με τη μορφή ζωής του Ανδρικού Συνδέσμου, είναι και ο φορέας του κράτους - ο στόχος του έργου και του αγώνα της κοινότητάς μας είναι λοιπόν το Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος, στο οποίο, για πρώτη φορά από την αρχαιότητα, φύση και πολιτισμός βρήκαν και πάλι το φυσικό τους συμπλήρωμα και την αμοιβαία αλληλοδιείσδυσή τους και θα την ξαναβρούν - στην υπηρεσία της επιβίωσης και της ανώτερης ανάπτυξης του ανθρώπινου είδους μας και έτσι ενός νέου χιλιόχρονου προηγμένου πολιτισμού!

Αυτό ονειρευόμαστε και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.

Σε αυτό το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος του μέλλοντος, τα SA - ως μορφή ζωής των πολιτικών στρατιωτών του γερμανικού έθνους - θα βρουν τη θέση τους. Αυτό προκύπτει από το θεμελιώδες εθνικοσοσιαλιστικό ζήτημα, το οποίο αναθέτει τη θέση του σε κάθε τμήμα του λαού και του κόμματος:

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΟΜΗ, ΑΥΤΗ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΪΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΨΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΪΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΪΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ;

Η απάντηση σε αυτό προκύπτει σαφώς από την παράδοση και το πνεύμα των ΑΕ, όπως αναπτύσσεται στο παρόν έγγραφο:

Τα SA οργανώνουν τη μαχητική ελίτ του κόμματος κατά τη διάρκεια του αγώνα, και μετά τη νίκη τη μαχητική ελίτ του γερμανικού έθνους - είναι έτσι η μορφή ζωής του πολιτικού στρατού. Στο εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος, του οποίου φορέας είναι το κόμμα, ως μορφή ζωής των Γερμανών εργατών, τα SA, ως μαχητικό τμήμα καταιγίδας τους, αναλαμβάνει την εσωτερική και εξωτερική προστασία του κράτους!

Όπως και την εποχή του αγώνα, οργανώνεται ως κοινότητα ζωής - ως ανδρική συμμαχία αγωνιστών που, ως πολιτικοί στρατιώτες, αισθάνονται πρωτίστως υποχρεωμένοι στο έθνος και είναι ιππότες της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης! Έτσι, στο επερχόμενο Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος, η SA θα αποτελέσει αφενός τον πυρήνα μιας λαϊκής πολιτοφυλακής που θα περιλαμβάνει όλους τους άνδρες του λαού μας που είναι ικανοί να φέρουν όπλα (Volkssturm), αφετέρου θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρου του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας και θα τον μετασχηματίσει στο πνεύμα του (γενική SA) και τέλος, με την επιτελική φρουρά της, θα παρέχει και την Επαναστατική Φρουρά του Εθνικοσοσιαλιστικού Λαϊκού Κράτους και θα αφιερώσει τη ζωή της σε αυτό με απόλυτη και

απεριόριστη ετοιμότητα για θυσία και δέσμευση.

Το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος είναι επομένως ένα κράτος της SA, όχι επειδή η SA κυριαρχεί σε αυτό (το κόμμα κυριαρχεί), αλλά επειδή το διαποτίζει με το πνεύμα της και τελικά επιδιώκει να διαπαιδαγωγήσει όλους τους άνδρες του λαού μας αναλόγως.

Αλλά αυτό εκπληρώνει τον περήφανο λόγο του Röhm, του αρχηγού του επιτελείου:

"Η SA είναι και παραμένει το πεπρωμένο της Γερμανίας!"



NS KAMPFRUF
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter !

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht ausgereicht, die Krise der gesamten Welt zu lösen.“ Adolf Hitler in der Vorrede.

Alle Nationalsozialisten sind wieder erweckte Völker- und Kampfgemeinschaft, welche sich auf die Erhaltung unserer weißen Völker und die Erhaltung der Welt berufen werden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die unerbittliche Kämpfe ist aber nicht, die Völkervernichtung – gegen alle weißen Völker (V-) – zu befehlen, keine Bildung und Erziehung, Überforderung und Kämpfergemeinschaft.

„Ich „legte“ oder „legte“, als in Wahrheit oder in Bräutlichkeit, als ein Propagandakampfer, bewährte oder auf einem Schicksalsspiel andere Art, ihre Nationalsozialisten für seine Pflicht.“

Hilf Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Αντράχτίνης (www.prountingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση Αντιζητής πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίντεο, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τραγουδήσουν. Αποσπασμένα λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαυμάσιο παρόμοιο Ένα παρόμοιο που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Founded 1973 April 20, 2022 (226)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!
Gottfried Lenz



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!